

mededelingen

Kijk óók op: www.terdoes.nl

Voor nog meer informatie over onze school

Of volg ons op Twitter onder terDoes

Jaargang 28

Nummer 6

12-10-2020

Redactie: Geeske Hoogenboezem

Welkom



De laatste schooldagen van het jaar breken aan. Er staat een echte kerstboom te pronken in de aula. Ouderraad, bedankt hiervoor! Via de Ouderraad ontvingen wij ook chique gouden kerstboomversieringen, waardoor de grote boom nu letterlijk staat te flonkeren tijdens deze donkere dagen. Op een van de grote ramen is het Bijbelverhaal te zien; de wijzen die op zoek zijn naar de ster, de herders en natuurlijk de kerststal met Jozef en Maria en het kindje Jezus. Het is speciaal voor ons gemaakt door een creatieve ouder uit Hoogmade. In alle groepen hebben de leerkrachten samen met de kinderen bomen versierd. Zo komen we echt in de stemming voor het kerstfeest.

Kerst op ter Does

Wanda Hulpsch

In iedere groep besteden we aandacht aan de adventstijd. We volgen onze catechesemethode Trefwoord. Het thema is Verlichten. We lezen over het licht van de engel die Maria bezoekt. De Engel van God heeft voor Maria een bijzonder bericht. We lezen over een stralende ster: de drie wijzen zien een bijzondere ster die ze nog nooit eerder hebben gezien. We lezen dat die wijze mannen op zoek gaan en het Koningskind, het kind van het licht, vinden in een stal. Het prentenboek dat we op de kerstviering voor zullen lezen heet 'Op tijd voor het Lichtfeest'.

Naast de Bijbelse verhalen, merken de kinderen ook dat licht en verlichten ook nu, deze tijd, zeker een belangrijke rol spelen.

Licht zorgt voor veiligheid,

Je kan ook mensen in het licht zetten

Je kan jezelf in het licht zetten

Je kan elkaar in het licht zetten

De kinderen merken dat het fijn is als het licht is.

Ze merken dat je mensen in de buurt in het licht kan zetten, door een mooi kaartje te sturen, of ze even te bellen.

De kinderen leren ook kwaliteiten van zichzelf en elkaar te ontdekken.

Door de Coronapandemie weten we dat het belangrijk is om mensen te waarderen voor wat ze doen voor elkaar in het dorp, op het werk of in de wereld. Het slotlied van de Kerstviering heet dan ook 'Zet de mensen in het volle licht'.



Thuis voorbereiden op het Kerstfeest

Wanda Hulpsch

Ook thuis kunt u natuurlijk het Kerstfeest voorbereiden. Op school lezen we verhalen uit Trefwoord en de Kinderbijbel. Wij lezen in de adventsperiode de vier grote gebeurtenissen die Lucas beschrijft voorafgaand aan de geboorte van Jezus:

Het verhaal van de engel Gabriel die een boodschap heeft voor Zacharias.

Het verhaal van de engel Gabriel die een boodschap heeft voor Maria.

Het bezoek van Maria aan Elizabeth

De geboorte van Johannes de Doper.

Inspiratie voor de adventstijd kunt u putten uit de website

<https://www.geloventhuis.nl/2017/wacht-even/bidden-en-vieren/vieren-in-de-advent.html>

Kerststukjes maken

Wanda Hulpsch

Op donderdag 17 december gaan we kerststukjes maken op school. Uiterlijk donderdag 17 december nemen de kinderen allemaal van thuis een ledkaarsje mee naar school en natuurlijk ook versiersels voor in het kerststukje. De oase, het bakje en het groen worden ook dit jaar weer verzorgd door de Ouderraad. Wat zal het er weer prachtig uit zien en heerlijk ruiken in de lokalen!

De kerststukjes worden op de tafels gezet in de groep, zodat we er vrijdag van kunnen genieten. Daarna gaat het natuurlijk mee naar huis en kunt u er gedurende de hele kerstperiode thuis van genieten.



Illustratie: Meester Alex

Kerstmis vieren in de klas

Wanda Hulpsch

Op vrijdag 18 december vieren we Kerst op school. Vanwege de coronamaatregelen is het dit jaar niet mogelijk om een grootst kerstfeest te organiseren voor ouders en kinderen samen. We houden daarom het kerstfeest klein en intiem: alle groepen vieren het feest in het eigen lokaal. We staan samen uitgebreid stil bij de diepere betekenis van het Kerstfeest.

's Morgens zullen de groepen er prachtig uit zien. De kerststukjes, de ledlichtjes die branden, het zal prachtig licht geven in de nog donkere lokalen. Ook mogen de kinderen, net als de leerkrachten er feestelijk uitzien. We gaan eerst met elkaar Kerst vieren door het "aansteken" van de kaarsen, het zingen van liederen, en het luisteren naar het kerstverhaal.

Daarna gaan we lekker smullen met elkaar. We hebben de Kromme Does bereid gevonden om voor ons een heerlijk menuutje samen te stellen.

Alle kinderen krijgen deze week een menukaart en mogen invullen wat ze lekker vinden. De wensen worden doorgegeven aan de Kromme Does en zij maken er foodiebags van!



Na de viering en het lekkere eten komt als klap op de vuurpijl ook nog de harmonie. We gaan buiten met elkaar kerstliedjes zingen en luiden zo samen de kerstvakantie in. We hebben er allemaal heel veel zin in!

Nog even de praktische details op een rijtje:

17 december: ledkaarsje en kerstviering mee voor de kerststukjes

18 december: in kerstkleding naar school, geen eten en drinken mee en om 12 uur uit. **Tip: laat uw kind 's ochtends wel ontbijten, maar eet niet te veel.**

Kerstmis in de kerk?

Graag delen wij dit bericht van de HH. Clara & Franciscus Federatie:

Met Kerstmis vieren wij dat Jezus geboren is in Bethlehem. En dat is groot nieuws. Maar dit jaar kunnen we niet naar de kerk om dat te vieren. Ook is er geen kindje wiegen zoals vorige jaren. Dat vinden wij heel jammer en daarom hebben wij een ander plan bedacht.

We gaan op YouTube! Want de parochie heeft een eigen kanaal: [tv.rkgroenehart.nl](https://www.youtube.com/tv.rkgroenehart.nl).

Op 24 december kun je daar om 19.00 uur kijken naar de gezinsviering mét een kinderkoor.

Op 25 december om 12.00 uur is er film te zien: 'Kindje wiegen – de film'.

Als je op die tijd niet kunt kijken, is dat niet erg. Je kunt ook nog later terugkijken.

En in of om de kerk van jouw dorp is er ook iets te beleven. Er is geen viering, maar wel een mooie kerststal, of iemand die het kerstverhaal vertelt. Je kunt er naar toe gaan en een kaarsje aansteken. Allemaal zo veilig mogelijk voor iedereen. Wat is dan allemaal te doen? Dat kun je vinden op www.rkgroenehart.nl

Ik wens jullie een heel goed kerstfeest. Dat de geboorte van Jezus ons blij mag maken.



Kerstposter in groep 5/6

Een terugblik: Sinterklaas was op ter Does



Vrijdag 4 december was een warme, feestelijke dag op ter Does. Omdat Sinterklaas dit jaar vooral thuis werkte, was het tot het laatste moment spannend of de goedheiligman ook dit jaar ter Does een bezoekje zou komen brengen. Omdat we hoopten dat de Sint zou komen, hadden we de aula mooi versierd en hadden we de harmonie uitgenodigd. Uit volle borst zongen de kinderen Sinterklaasliedjes en dat had effect: er kwam een auto het plein op draaien en de Sint stapte uit. Met mondkapje, maar zonder Pieten. Vanwege de coronaregels had Sint de pieten thuisgelaten. Zelf had de Sint alle aandacht voor onze kinderen. Hij was verrassend goed op de hoogte van het reilen en zeilen op ter Does. Zelfs meester Kees werd nog even gememoreerd. De kinderen van groep 5 tot en met 8 hebben er een prachtig surprise- en gedichtenfeest van gemaakt. We hebben de mooiste surprises voorbij zien komen: levensgrote tractors, pannenkoeken met een dubbele

bodem, pinatas, kippen, piramides, een popcornautomaat, hamburgers en pizza's en bijvoorbeeld ook een enorm schaakspel. Het is geweldig dat kinderen hier zo veel werk in hebben gestoken. Nogmaals veel dank voor de Sintcommissie van de Ouderraad, juf Wanda voor de coördinatie, de fotografe voor de prachtige foto's die op het ouderportaal staan, de Harmonie en meester Alex voor de muziek en natuurlijk gaat de meeste dank naar Sinterklaas!

Biebassistenten op ter Does

De bibliotheek Rijn en Venen heeft bij ons op school zes Biebassistenten opgeleid. Drie meiden uit groep 7 en drie jongens uit groep 6 zijn inmiddels bijna volleurde junior-bibliotheacarissen. Hun hulp is meer dan welkom, omdat we op dit moment maar weinig ouders in de school kunnen toelaten. De kinderen vertellen enthousiast over hun taken: 'We mogen andere kinderen helpen met het uitzoeken van leesboeken. Soms weten kinderen niet wat voor een boek ze moeten kiezen. \dat kunnen wij helpen. We gaan dan vragen wat ze leuk vinden om te doen en of ze hobby's hebben. Wij hebben al veel boeken gelezen en weten welke boeken over die hobby's gaan.' De kinderen uit groep 6 vinden het een uitdaging om ook oudere kinderen uit groep 7 en 8 te adviseren. Ze vinden het erg leuk dat ze op deze manier meer kinderen op school leren kennen en dat ze van alle kinderen te weten komen wat ze leuk vinden. De Biebassistenten vinden vooral het helpen van de kleuters heel leuk omdat ze zo schattig zijn. De jongens uit groep 6 vinden het interessant om de technische kant van de schoolbieb beter te leren kennen. Ze kunnen nu boeken scannen en boeken opzoeken in het systeem.

Alle Biebassistenten zijn heel serieus met hun nieuwe taak bezig. Ze nemen zich voor om veel boeken te gaan lezen, zodat ze hun medeleerlingen nog beter kunnen adviseren.

Bedankt Biebassistenten en Saskia van Bibliotheek Rijn en Venen voor de training!

Paarse Vrijdag

Vrijdag 11 december was Paarse Vrijdag. Op Paarse Vrijdag kleuren veel scholen paars. Ook ter Does laat zien op Paarse Vrijdag dat iedereen mag zijn wie hij of zij is. Door als school mee te doen aan Paarse Vrijdag, laten we zien dat iedereen bij ons op school zichzelf kan zijn en niemand gepest of uitgesloten mag worden om wie je bent of op wie je verliefd wordt. Groep 7/8 en groep 5/6 doen morgen mee met een online les over dit thema. Groep 5/6 kreeg les van Bente Becker en voor groep 7/8 gaf Dilan Yesilgoz les, beide dames zijn Tweede kamerlid voor de VVD. Bente Becker vertelde dat ze zich als kind ook vaak 'anders' voelde omdat ze altijd veel vragen stelde in de klas en daardoor als nerd werd gezien. Dilan Yesilgoz gaf aan dat het werk van de Tweede Kamer heel belangrijk is als het gaat om gelijkheid en respect, maar dat we vooral allemaal zelf elke dag in ons eigen leven ervoor moeten zorgen dat we anderen respecteren en gelukkig maken. Dat is een boodschap waar wij ons als team graag bij aansluiten.



Online gastles in groep 5/6



Online gastles in groep 7/8

Actief in de kerstvakantie

Sportcoach Vakantie activiteiten

Voor kinderen van groep 3 t/m 8 groep

Dinsdag 22 december en Woensdag 23 december
Lasergame
 Tijd: Zie folder
 Doelgroep: groep 3 t/m groep 8
 Locatie: De Tweesprong
 Kosten: 1 euro p.p (contant)

Maandag 28 december
James bond XXL
 Tijd: 10:00 - 11:15
 Doelgroep: groep 3 t/m groep 5
 Locatie: De Tweesprong
 Kosten: 1 euro p.p (contant)

James bond XXL
 Tijd: 11:45 - 13:00
 Doelgroep: groep 5 t/m groep 8
 Locatie: De Tweesprong
 Kosten: 1 euro p.p (contant)

1 euro p.p (contant) per activiteit

Sportbedrijf
Kaag en Braassem

www.sportbedrijfkaagenbraassem.nl

Woensdag 30 december
Het grote kerstvakantie spel
 Tijd: 10:00 - 11:15
 Doelgroep: groep 3 t/m groep 5
 Locatie: De Tweesprong
 Kosten: 1 euro p.p (contant)

Het grote kerstvakantie spel
 Tijd: 11:45 - 13:00
 Doelgroep: groep 6 t/m groep 8
 Locatie: De Tweesprong
 Kosten: 1 euro p.p (contant)

Geef je op via -> sportcoach@sportbedrijfkaagenbraassem.nl

Meld hierbij de volgende gegevens:

Voor lasergame
 Groepsnaam plus naam kinderen
 Groep + Leeftijd
 Telefoonnummer (noodgeval)

Voor James bond XXL
 Naam
 Groep + Leeftijd
 Telefoonnummer (noodgeval)

Voor het grote kerstvakantie spel
 Naam
 Groep + Leeftijd
 Telefoonnummer (noodgeval)

Sportbedrijf
Kaag en Braassem

www.sportbedrijfkaagenbraassem.nl

Lasergamen!

Sporthal de Tweesprong wordt omgebouwd tot een laseroord!!

Op dinsdag 22 en woensdag 23 december

Aanmelden? Geef aan voor welke dag met daarbij jouw voorkeurs tijdsblok. Je wordt dan binnen het tijdsblok voor een uurtje ingedeeld om te spelen.

Blok 1 is van: 09.00—12.00 uur

Blok 2 is van: 13.00—16.00 uur

Wij sturen je dan een bericht in welk blok jou groep is ingedeeld!



**1 euro p-p
(contant)**

Voor wie?

Vanaf 6 t/m 12 jaar !

Opgeven doe je via:

Sportcoach@sportbedrijfkaagenbraassem.nl



Wat is sportmix?



Bij sport-mix Kaag en Braassem kan uw kind 8 weken lang kennis maken met verschillende sporten in het zwembad. Tijdens de lessen kan uw kind kijken wat het beste bij hem of haar past en hierbij talent ontwikkelen onder vakkundig begeleiding. De laatste les (week 9) zullen zij ook gaan meedoen bij hun favoriete vereniging waar ze op willen. De eerste sporten zullen zijn; waterpolo, sterzwemmen, duiken, snorkelen en zeemeermin zwemmen!

Waar vind de sport-mix plaats?

In het zwembad van de Tweesprong.

Wanneer?

Elke donderdag van 7 januari tot 11 februari 2021.

Hoe laat?

Van 15.00 tot 16.15 uur.

Voor wie?

De sport-mix is voor kinderen vanaf 8 jaar en ouder die nog geen sport beoefenen. Ze weten nog niet goed welke sport ze willen gaan doen en kunnen daar bij ons kosteloos achter komen.



Ontdek jouw talent!



Leeftijd 8+

**7 Januari tot 11 Februari
15.00 tot 16.15 uur**

Zwembad de Tweesprong

Voor meer info mail naar:

Sportcoach@sportbedrijfkaagenbraassem.nl



Wij wensen jullie allemaal een sportieve kerstvakantie!

Blended onderwijs

Helaas ontkomen ook wij er niet aan: regelmatig moet er een gezin in quarantaine. Gelukkig betekent dit niet dat de kinderen in dit situatie geen onderwijs krijgen. Kinderen die thuis moeten blijven, krijgen direct een weekplanning. Hun boeken en schriften en als het nodig is ook een chromebook worden thuis afgeleverd. De leerkracht maakt een planning van de lessen die een kind via een lifeverbinding kan volgen. Met Sinterklaas hebben meerdere kinderen zo ook online het feest met de groep mee kunnen vieren. Niet alleen instructies worden middels een lifeverbinding gegeven, ook laten we op deze manier kinderen samenwerken. En dat gaat verrassend goed: de moeilijkste rekensommen worden dankzij Google Meet opgelost alsof de kinderen gewoon naast elkaar in de klas zitten. Op deze manier blijft de achterstand die de kinderen oplopen beperkt en behouden de kinderen het contact met hun leerkracht en klasgenoten. Wij zijn erg blij dat dit zo kan.



Tot slot

Dit is de laatste TDM van dit kalenderjaar. 2020 was een veelbewogen jaar dat ons allemaal om meerdere redenen nog lang bij zal blijven. Ik denk dat iedereen reikhalzend uitkijkt naar een vers nieuw jaar, met hopelijk weer volop kansen om elkaar te ontmoeten, op reis te gaan en leuke dingen te doen. De kerstvakantie zal noodgedwongen sober zijn. Laten we er allemaal een zalige tijd van maken, ieder op zijn eigen manier in zijn eigen gezin. Laten we vieren wat er echt belangrijk is in het leven met de mensen die er het meest toe doen. Vieren met een klein toetertje en een klein belletje, in de hoop dat we alle toeters en bellen in 2021 eindelijk weer uit de kast kunnen halen.

Mooie kerstdagen en een gezond 2021!

Team ter Does

